

ΑΝΤΙΦΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ

Σε καιρό καπιταλιστικής κρίσης η άρχουσα τάξη ενισχύει το ιδεολογικό της οπλοστάσιο, με σκοπό να διαφυλάξει τα συμφέροντά της, έναντι των εκμεταλλευόμενων. Επιχειρεί λοιπόν μια βίαιη αναπροσαρμογή των κοινωνικών και ταξικών συσχετισμών προς όφελός της. Βλέπουμε την ξεκάθαρη πλέον στήριξη και χρηματοδότηση του επίσημου κράτους σε φασιστικές οργανώσεις. Με αυτά τα δεδομένα, οι φασιστικές λογικές και τακτικές έχουν ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση εντός του κοινωνικού ιστού. Στην Ελλάδα, το μόρφωμα που θα φέρει εις πέρας αυτή τη στρατηγική κράτους και αφεντικών είναι η χρυσή αυγή.

Με την άνοδό της επιχειρεί να εντάξει στην σφαίρα επιρροής της όλο και περισσότερες περιοχές, κυρίως των αστικών κέντρων. Μετά τον Άγιο Παντελεήμονα, προσπάθησε να κάνει κουμάντο σε περιοχές όπως Πέραμα, Κερασίни, Νίκαια και Κορυδαλλό. Περιοχές που κατοικούνται κυρίως από ανθρώπους που ανήκουν στα φτωχά κοινωνικά στρώματα, και με πλούσια εργατική δύναμη. Στην προσπάθειά της αυτή, ισχυρά αναχώματα αντίστασης αποτελούν τα σωματεία στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, (τα οποία ελέγχονται από το ΠΑ.ΜΕ.), οι antifa πυρήνες, τα στέκια και οι καταλήψεις, αλλά και η διάχυτη αντιφασιστική κουλτούρα που προβάλλεται μέσω της μουσικής του χιπ-χοπ, που είχε και συνεχίζει να έχει σημαντική απήχηση στη νεολαία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι φασίστες επιτέθηκαν στα μέλη του ΠΑ.ΜΕ. και δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα. Οι μεν πρώτοι αποτελούσαν πρόβλημα στα σχέδια τους για την εξάλειψη κάθε συνδικαλιστικής διεκδίκησης εντός της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης^[1], και ο Killah-p συσπείρωνε αρκετό κόσμο μέσω των τραγουδιών του. Επίσης, μετά τη δολοφονία Φύσσα δύο στέκια δέχθηκαν οργανωμένη επίθεση από τάγματα εφόδου της χρυσής αυγής και με την ανοχή της αστυνομίας. (ρεσάλτο^[2], passamontana^[3]). Έτσι εκφράζουν λοιπόν την <<αντισυστημικότητά>> τους τα παιδιά χωρίς λαιμό. Με επιθέσεις σε μετανάστες εργάτες, σε συνδικαλιστές, σε αντιφασίστες, σε αναρχικούς και κομμουνιστές με τις ευλογίες πάντα του κράτους και των αφεντικών και φυσικά με τις πλάτες της ελληνικής αστυνομίας.

Το κράτος μετά τη δολοφονία Φύσσα φόρεσε το «αντιφασιστικό» του προσωπείο ασκώντας δίωξη στην ηγεσία και σε κάποια μέλη της Χ.Α. Με σκοπό να ξαναμαζέψει η Ν.Δ. τους χαμένους της ψηφοφόρους, οι οποίοι τελευταία την είχαν δει πιο ακροδεξιά από ότι θα έπρεπε, και να περιορίσει τη μεγάλη διείσδυση της Χ.Α στα σώματα ασφαλείας (αστυνομία και στρατό). Αυτοί είναι και κάποιοι από τους πραγματικούς λόγους που η δολοφονία Φύσσα δεν συγκαλύφθηκε σε αντίθεση με τη δολοφονία του μετανάστη εργάτη Σαχτζάτ Λουκμάν, για την οποία το κράτος, έχοντας ήδη υιοθετήσει μια ρατσιστική και αντιμεταναστευτική ατζέντα, δεν θα είχε κάποιο όφελος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή από την άσκηση διώξεων σε ηγεσία και μέλη της μέχρι τότε μη εγκληματικής οργάνωσης χρυσής αυγής. Το αντίθετο μάλιστα, αφού μια χαρά το βόλευε να κάνει τις βρωμοδουλειές του η χ.α. Κάποια κομμάτια της αριστεράς, όσον αφορά τη δολοφονία Φύσσα, θεωρούν ως νίκη του αντιφασιστικού κινήματος τη δίωξη της εγκληματικής οργάνωσης τώρα πια χρυσής αυγής.^[4] Να τους θυμίσουμε ότι οι συγκρούσεις εντός του ενδοαστικού στρατοπέδου δεν είναι πάντα απόρροια των πιέσεων των κινημάτων. Παρακολουθούμε τις ενδοαστικές συγκρούσεις με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζοντας όμως την αντιφασιστική μας δράση. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα χρόνο μετά τη δολοφονία Φύσσα το επίσημο κράτος με το νόμο περί αλλαγής του ποινικού κώδικα για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης μάλλον θέλει να τους ξελασπώσει. .

Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι δυνατόν κανένας από τους θεσμούς της αστικής δημοκρατίας να μάχεται ενάντια στο φασισμό, εφόσον είναι οι ίδιοι που αθρώνουν τα αφεντικά στη Μανωλάδα ή βάζουν στο συρτάρι την υπόθεση για τη δολοφονία των μεταναστών από τους λιμενόμπατσους στο Φαρμακονήσι και δημιουργούν στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες εργάτες.

Και για να τελειώνουμε, οι φυλακίσεις μελών της Χ.Α. δε θα μας σώσουν από το φασισμό. Την ουσιαστική μάχη ενάντια στο φασισμό δεν πρόκειται να τη δώσει κανένας Σαμαράς^[5], κανένας Βενιζέλος, κανένα αφεντικό, κανένας εισαγγελέας, κανένας τηλεμαϊντάνος δημοσιογράφος στα καθεστωτικά μέσα^[6], μιας και είναι αυτοί που συνεργάστηκαν, φλέρταραν με τη Χ.Α. , αλλά θρέψανε και αβαντάρανε το μόρφωμα αυτό. Εμείς σαν antifa[i] έχουμε επιλέξει εδώ και χρόνια να συγκρουόμαστε με το σύστημα εκμετάλλευσης που αναθρέφει το φασισμό και να τσακίζουμε κάθε εκφραστή του. Γιατί ο αντιφασιστικός αγώνας είναι ταξικός. Δεν εφησυχάζομαστε με τις φυλακίσεις των σκατόψυχων και ούτε είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε άλλον έναν νεκρό αντιφασίστα. Η λύση είναι μια:

ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

[1]: ίδρυση εργοδοτικού σωματείου από τη Χ.Α.: <http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/idruthhke-swmateio-ergazomenwn-sthn-nauphgoepiskeuastikh-zwnh-upo-thn-aigid>

[2]: Επίθεση στο Ρεσόλτο: <http://www.youtube.com/watch?v=aRPZAK4ByxY>

[3]: Επίθεση στο Passamontana: https://docs.google.com/file/d/OB_zlw58dF9qUTXVOUUNESKVJVs/edit?pli=1

[4]: Ανακοίνωση Σ.Ε.Κ. στις 28/9/2013: <http://www.antarsya.gr/node/1652>

[5]: Δήλωση Σαμαρά: <http://www.youtube.com/watch?v=rAp4SzcEiQs>

[6]: Δήλωση Μπάμνη Παπαδημητρίου στις 11/9/2013 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ: <http://www.iefimerida.gr/news/121589/χαμός-στα-social-media-για-τον-μπάμνη-παπαδημητρίου-γιατί-όχι-συνεργασία-με-μια-σοβαρότε>

antifa [i]
antifa-i.gr

